

råkat i krig, och hans karriärmöjligheter var små, men 1702 blev han utnämnd till bergmästare över bergverken i Skåne och Kronobergs län, men dog redan 1709 i Kristianstad, efterlämnande änkan Juliana Elisabeth Stridbeck och 4 små barn.

Den sista artikeln handlar om »När järnmalm blev malmjärn -- om järnmalmförsörjningen i Lekebergslagen under 1800-talet« av Linus Karlsson, historiker vid Göteborgs universitet. I artikeln behandlas hur bergsmännen i Lekebergslagen (väster om Örebro) hade problem med den lokala järnmalmen, som började sina, och som inte heller höll tillräckligt god kvalitet, när kraven på gott tackjärn höjdes under 1800-talet, då ståltillverkningen ökades. Bergsmännen fick lov att hämta bättre malm från Nora och Linde bergslager i norra delen av länet och de långa transporterna blev ett stort och dyrt problem. Uppsatsen kan rekommenderas till den som vill veta litet mer i detalj hur malmförsörjningen ordnades vid hyttorna av bergsmän, som inte hade tillräcklig egen tillgång till malm.

Årsboken Bergslagshistoria är ett viktigt tillskott till ökad kunskap om ett mycket viktigt inslag i den svenska ekonomin under århundraden.

*Elisabeth Thorsell*

*Michael Powell Siddons, The heraldry of foreigners in England 1400–1700, The publications of the Harleian Society, New Series, volume 19, London 2010.*

För lite drygt tre år sedan hade SGT ett litet scoop. SGS-medlemmen Olle Elm publicerade en artikel om Olof Sonesson (Elm, 2008). Där meddelande han att han funnit ett påstående om att Olof Sonesson skulle ha fått sitt vapen förbättrat av drottning Elisabeth I av England. Kunde detta stämma?

Ledamoten av SGT:s redaktion Elisabeth Thorsell föreslog kontakt med College of Arms i London för att undersöka saken. Vi fick kontakt med Michael Powell Siddons, Wales Herald Extraordinary, som kunde bekräfta förhållandet. Hans text publicerades i SGT som Siddons (2008).

Vad Michael Powell Siddons kunde berätta var att hans resultat var hämtade från en kommande bok om utlänningars heraldiska vapen i England. Denna har nu publicerats (2010), med hänvisning till SGT och Olle Elms artikel.

Med viss spänning öppnar man den. Var resultatet med Olof Sonesson bara ett lyckokast eller finns det fler fynd att göra för svenska forskare? Det kan självfallet tänkas att det finns mycket att hämta för svenska forskare, men om man utgår från att svenska forskare främst är intresserade av svenskar får man konstatera att fallet Olof Sonesson var ett lyckokast.

Han är nämligen den ende svensken som finns med, med ett undantag; friherren och riksrådet Johan Skytte (1577–1645). Skytte beviljades 21 december 1617, när han var ambassadör i London, en vapenförbättring av kung Jakob I (sid. 294f).

För den heraldiskt intresserade kan dock Siddons bok vara intressant eftersom den i praktiken är en källdokumentation. Var och en av artiklarna innehåller nämligen utöver en ingress som berättar kortfattat om personen och information om det heraldiska vapnet i engelska och utländska källor även beslutet om beviljandet av adelskap, vapenförbättringen etc i original (d.v.s. på latin). Varje artikel innehåller även en blasonering som sammanfattning.

*Michael Lundholm*

## Källförteckning

### *Tryckta källor och litteratur*

- Antell, K., A. de la Chapelle, H. Neovius, N. Lüchou, G. Nikander, & B. Planting (1920–1930), *Herrgårdar i Finland*, Helsingfors.
- Brunius, J. (2010), *Vasatidens samhälle. En vägledning till arkiven 1520–1620 i Riksarkivet*, Riksarkivet. Skrifter utgivna av Riksarkivet 32.
- Degerman, H., T. Edgren, & O. Sirén (2004), *Stensböle i Borgå. En herrgård under 700 år*, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors.
- Elm, O. (2008), Vem var Olof Sonesson till Aranäs?, *Svensk Genealogisk Tidskrift* 2, 91–101.
- Hjord, B. (red.) (1988), *Båtsmän, ryttare & soldater*, Släktforskarnas årsbok, Sveriges släktforskarförbund, Göteborg.
- Riksarkivet (1995), *Riksarkivets beståndsöversikt. D. 4, Kammararkivet*, Riksarkivet, Stockholm.
- Roosval, A. (1908–1915), *Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början*, Lundquist, Stockholm.
- Roosval, A. (1918–1924), *Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd*, Lundquist, Stockholm.
- Siddons, M. (2008), Heraldry of Swedes in England, *Svensk Genealogisk Tidskrift* 2(2), 91–94.
- Sirén, O. (1980), *Sarvlaks. Gårdshushållningen och gårdssamhället från 1600-talet till 1900-talet*, Sv. litteratursällsk. i Finland, Helsingfors.
- Svensson, S. A. & S. T. Kjellberg (1966–1971), *Slott och herresäten i Sverige. Ett konst- och kulturhistoriskt samlingsverk*, Allhem, Malmö.