

Släkten Fotmeijer

— Av Michael Lundholm och Anita Stolt* —

I slutet av år 1790 kom en ung man, Anders Fotmeijer, till den stora järngruvan Persberg i Färnebo (S) för att arbeta som gruvdräng. Senare blev han skjutare och gruvbrytare. Han gifte sig efter några år med en flicka, gruvbrytardottern Katarina Nilsdotter, vars mödernesläkt kom från bygden. Från dem, genom en son och två döttrar, härstammar idag släkten Fotmeijer.¹ I denna släkt har, oräknat Katarinas anor, i fem generationer sedan andra hälften av 1700-talet till mitten av 1900-talet många individer arbetat i olika svenska gruvor. Dessa gruvor har funnits över hela landet: Främst i Värmland men också i Småland, Östergötland, Dalarna och Norrbotten. Men vem var Anders Fotmeijer och varifrån kom han? Vilken historia har hans familjenamn? Det är frågor som hittills gäckat de släktforskare som intresserat sig för släkten.

Även om släkten Fotmeijer tidigare har varit föremål för utforskning har

*) Författarna är sexmänningar med Anders Fotmeijer som gemensam ana. Under arbetet med den forskning som presenteras här har vi fått hjälp och upplysningar från många personer. Vi vill särskilt tacka *Kurt Fotmeijer, Lennart Fotmeijer, Örjan Hedenborg, Aina Nilsson, Jonas Olsson* och *Per Schröder*.

¹ Se nästa sida.

hittills i stort sett inga uppgifter publicerats om släkten. I tryckta källor har vi bara hittat familjenamnet omnämnt två gånger. I båda fallen rör det sig om uppgifter om kvinnliga släktmedlemmars giftermål eller barn och i inget av fallen tillförs mycket information om släkten Fotmeijer och inget alls om dess ursprung.² Därutöver har vi bara hittat uppgifter om medlemmar av släkten i en tidigare publicerad släktutredning.³

Den enda kända, men också opublicerade, släktutredningen skall ha initierats av några av Anders Fotmeijers barnbarnsbarn och har utförts av en för oss okänd släktforskare. Denna utredning finns spridd i släkten i olika avskrifter. Den är mycket kortfattad och rymmer, tyvärr, flera felaktigheter. Släktutredningen omfattar Anders Fotmeijers agnatiska stamtavla i tre generationer från och med 1790, det år han kom till Färnebo. Den senaste personuppgiften är daterad januari 1919. På basis av de uppgifter som finns och saknas om olika personer kan man sluta sig till att den bör ha tillkommit efter januari 1919 men

¹ Vi använder ordet släkt för att beteckna Anders Fotmeijers cognatiska avkomlingar. Studerar vi bärare av namnet (bland vilka finns såväl cognatiska avkomlingar som ingifta) finner vi enligt SCB:s namnstatistik, se SCB, att 17 personer den 31 december 2002 bar efternamnet *Fotmeijer*. Lika många förekommer i SB70 medan det var 24 i SB80. Någon annan stavning förekommer inte idag, såvida det inte rör sig om andrahandsåtergivning av namnet där variationer kan förekomma. Vi använder i artikeln genomgående denna stavning av släktnamnet som normalstavning. Under arbetets gång har vi därutöver påträffat en mångfald andra stavningar: (1) Fotmäjier, (2) Fotmejer, (3) Fotmejär, (4) Fotmäjer, (5) Fotmejier, (6) Fottmeijer, (7) Fohmeijer, (8) Fotmeyer, (9) Fotmeÿer, (10) Fotmaijer, (11) Footmeijer och (12) Fotmajer. Den enklaste normalstavningen är givetvis *Fotmejer*, men det verkar opraktiskt att använda en stavningsvariant som idag inte alls används istället för den som är den enda idag förekommande. Med det relaterade namnet *Fortmejer*, som vi kommer att beröra i artikeln, förhåller det sig inte lika enkelt. Idag förekommer stavningarna *Forthmeiier* (21 personer) och *Forthmeijer* (17 personer) enligt SCB:s namnstatistik. I SB70 var det 18 respektive 10 personer och i SB80 19 respektive 11 personer. Historiskt förekommer givetvis även andra varianter. Vi använder emellertid i denna artikel genomgående den enklaste stavningsvarianten *Fortmejer*. Denna stavningsvariant förekommer t.ex. i fastighetsbeteckningar i Ystad. Den förekommer också internationellt även om *Fortmeier* verkar vara vanligare. Observera att SCB:s namnstatistik inte ger träffar för namn som har frekvensen fyra eller lägre. Detta utesluter t.ex. unika dubbelnamn.

² Se Ö. Hedenborg, *Gevert (del 2)*, Svenska Smedsläkter 8, Föreningen för Smedsläktforskning, Stockholm, 1999, familj 175 angående Lisa Fotmeijer och Paul Harnesk (red.), *Vem är vem. Götaland utom Skåne, Halland, Blekinge*, Bokförlaget Vem är vem AB, Stockholm 1965, sid. 711 angående Lilli Fotmeijer.

³ Det är uppgifter om Anders Johan Jansson, hans äktenskap, barn, barnbarn och barnbarnsbarn publicerade i Karl Löfström, *Åskagssläkten. En värmländsk bergsmanssläkts historia*, Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 1931. Flera där uppgivna data korrigeras dock av vår utredning.

innan juni 1937. Släktutredningen tog för givet att släkten invandrat till Sverige och spekulerade i ett tyskt, flamländsk eller till och med vallonskt ursprung. Möjligheten av ett samband med en släkt Fortmejer från Ystad nämndes också. Någon grund för dessa spekulationer angavs emellertid inte alls i utredningen; överhuvudtaget angavs inga källor för uppgifterna i utredningen. Namnet Fotmejer inbjuder onekligen till en sådan spekulation, men medan Fortmejer förekommer internationellt verkar förekomsten av Fotmejer vara begränsat till Sverige.

Vi kan nu emellertid redovisa nya fakta om Anders Fotmeijers liv från vaggan till graven och därigenom kasta ljus över frågan om hans härkomst och ursprunget till namnet. Vi menar att han är identisk med den Anders Fortmejer som var verksam vid Ädelfors guldverk, Alseda (F) under några år fram till hösten 1790. Även om vi kan visa att han använde familjenamnet Fortmejer före 1790, kan vi inte påvisa något samband med några andra personer med detta namn. Vi kan heller inte påvisa något utländskt ursprung.

Vår redovisning är disponerad så att vi börjar med att gå igenom de uppgifter som länge varit kända om Anders Fotmeijers liv före 1790, främst genom Färnebos kyrkoarkiv. Vi använder sedan dessa uppgifter samt källmaterial om Anders Fortmejer för att visa att det rör sig om samma person. Detta nya material möjliggör också en redovisning av några av hans anor. Därefter diskuterar vi hur Fortmejer kunnat bli Fotmejer. Vi avslutar artikeln med Anders Fotmeijers cognatiska stamtavla i fyra generationer, genom vilken också många personuppgifter i den opublicerade utredningens agnatiska stamtavla korrigeras.

Anders vid Persbergsgruvan, Färnebo (S)

När Anders Fotmejer först uppträder vid Persbergsgruvan enligt Färnebos husförslängd är det tillsammans med tre andra unga män, skjutaren Jonas Rosberg och gruvdrängarna Daniel Lundblad och Johan Lindgren.⁴ Anders själv sägs vara gruvdräng. De står upptagna tillsammans under rubriken »Grufarbetare, Smälänningar». Yrkesbenämningen *gruvdräng* är synonymt

⁴ Färnebo AI:9a, sid. 152, 170 och AI:10a, sid. 149. Färnebo församling bildades troligen på 1400-talet. En av de viktigare förändringarna i församlingsindelningen var bildandet av Filipstads församling den 6 april 1611, till vilken Färnebo till och med 1850-talet var annexförsamling. Färnebos dop-, vigsel- och dödböcker återfinns alltså i Filipstads kyrkoarkiv för huvuddelen av den period vi studerar.

170

Gruvarbetare	Födelse		Inflyttn.		Utflyttn.		Chr.	
	Ort.	År.	Ort.	År.	Ort.	År.	U.	L.
Smälänningar							+	+
Skjutaren Jonas Rosberg	Smäl.	1766					+	+
Ordr Daniel Lundblad	Smäl.	1768		1790			+	+
Ordr Anders Fotmeijer	S-	1768		1790			+	+
Ordr Johan Lindgren								

Detalj ur Färnebo (S) AI:9a sid. 170 där Anders Fotmeijer omnämns för första gången i Färnebo.

med *gruvarbetare* och det senare uttrycket förekommer också i Färnebos kyrkoböcker. *Skjutare* var beteckningen på den gruvarbetare som var särskilt utsedd att spränga eller övervaka sprängningen av de krutskott som under senare delen av 1700-talet började komma till användning vid brytningen av malmen istället för mer ålderdomliga metoder.⁵

Förutom yrkesbenämningarna begränsas den information som finns om de fyra i husförhörslängderna till födelseorten ('Småland'), födelseår för Lundblad (1768), och Fotmeijer (1768) samt det faktum att de första noteringarna om nattvardsgång finns den 29 november 1789 för Jonas Rosberg men först från och med 1791 för de övriga. Daniel och Anders uppges ha flyttat in 1790.

⁵ Skjutare har i själva verket två betydelser. Den första är *arbetare som forslar berg genom skjutning med kärra* medan den andra är *förman som verkställer eller har överinseende över bergssprängningen*; Erik Holmkvist, *Bergslagens gruvspråk*, AB Lundequistska Bokhandeln Uppsala (i distribution), Uppsala 1941, sid. 63. Holmkvists undersökning om Bergslagens gruvspråk baseras på material från ett fåtal utvalda gruvorter, däribland dock Persberg. Endast den senare innebörden anges som belagd i Persberg (och även Nya Kopparberg och Striberg). Båda betydelserna anges som belagda i de övriga gruvorterna i redovisningen (Sala, Norberg, Grängesberg, Falun och Dannemora). Vi utgår därför ifrån att skjutare här har den senare betydelsen.

Jonas verkar alltså ha flyttat in till Färnebo tidigare än de övriga. Även om vi nu fokuserar på Anders Fotmeijer skall vi återkomma till de andra smålänningarna. Det finns egentligen bara två ytterligare uppgifter ur arkiven från Färnebo som säger något om hans liv före 1790. För det första uppges hans födelsedatum vara den 1 november 1768 och för det andra sägs i samband med att yngste sonen döps att hans patronymikon är Pettersson.⁶

Anders vid Ädelfors guldverk, Alseda (F)

Problemet var nu att hitta Anders Fotmeijer i Småland. Vi vet att samtliga fyra kom ungefär samtidigt till Färnebo och om man antar att det var från samma plats skulle ju informationen om de andra tre också kunna användas för att hitta Anders. Vi vet att Jonas Rosberg uppgavs vara skjutare redan första gången han omnämns i Färnebo. Eftersom det är en mer kvalificerad yrkesutövning skulle det kunna tyda på att han lärt sig det innan han kom dit. Därför borde man kunna begränsa sökandet till de socknar i de tre småländska länen som hade gruvbrytning vid detta tillfälle. Problemet var bara vilka? Att gå igenom församling efter församling för att konstatera vilka som hade gruvbrytning vid detta tillfälle verkade i sig vara tillräckligt omfattande för att vara avskräckande. Uppgiften att Jonas Rosberg var skjutare kom därför inte till användning för att hitta personer som kan vara kandidater till att vara rätt Anders.

Tanken uppstod då att använda sig av mantalslängderna eftersom dessa enligt Gösta Lexts framställning ibland under mitten av 1700-talet kunde innehålla meddelanden mellan länsstyrelser om flyttningar mellan länen, bland annat nämns Jönköpings och Kronobergs län.⁷ Även om detta visade sig vara ett stickspår var mantalslängderna dock lösningen på problemet. Eftersom dessa är upprättade vid ett tillfälle blir de förhållandevis lättlästa, i vart fall ofta jämfört med husförhörslängderna som ju oftast tillförs uppgifter och blir utsatta för överstrykningar och ändringar under en följd av år. Det går därför relativt snabbt att gå igenom ett stort antal sidor i mantalslängderna. Förutsättningen är givetvis dels att den person man letar efter är namngiven i mantalslängderna och inte döljer sig bakom t.ex. »och son» eller »och h.»

⁶ Uppgiften om födelsedatum förekommer först 1812 (Färnebo AI:13a sid. 210) och uppgiften om patronymikon först 1819 (Filipstad C:8 sid. 205).

⁷ Gösta Lext, *Mantalskrivningen i Sverige före 1860*, Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborg, 1968, 1987, sid. 132 f.

	Germund Skoberg os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Nils Bergstrand os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jan Kjällberg os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jan Johan Kjällberg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Adam Lind os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jonas Lind os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Johan Holmberg os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Anders Cron os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Magnus Apelberg os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fabriel Ekedaht os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Anders Klingenberg os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ber Rylander os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jonas Strömbeck os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Grufwa Arbetare och Waskare.									
	Peter Widman os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sven Rühl os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sven Carlund os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Johan Kammar os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jonas Spångberg os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Samuel Hagberg os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ber Ekwall os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Peter Sjölander os	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Eric Sjöberg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jonas Broberg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jonas Hammarström	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	P. Stalberg os	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	P. Löfgren	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Kasperi Klubbman os	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Jonas Nork	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sven Nork os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	B. Skuttlberg os	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Jonas Lindahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sven Johanson	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ber Wahlberg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Anders Forlänger	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Daniel Wickman os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Johan Apelbom	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ber Rydman os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ber Appelbom os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Hindric Hagberg os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Hindric Hagberg os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Hindric Modig os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Magnus Persson	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Daniel Öring os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Johan Klingberg os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Heinrich Rylander	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Anders Grot Lind	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Måns Samuelson	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Summa 249									
	Summa 68 300 279 102 137 318 300 269 32									
	ut sig Häse d: 13 Nov: 1785. Jonas Lind och Jonas Samuelson i Rappera									
	Jonas Johanson i Rappera, Sven Nilsson i Holby, Isaac Andersson i Sambo, Eric i									
	i Gorpell, David Andersson i Rappera, Anders Krasse i Ammeryd, Gunnar i									
	Offandahult 1/8 1 Jan os s. Annika os s. Katrina 1 2 3 1									
	i Gorpell med hvar sin									

Detalj ur avdelningen Äldfors guldverk, Alseda (F) från mantalslängd över Jönköpings län 1786. Rubriken lyder 'Grufwa Arbetare och waskare'.

eller bara är en siffra i en tabell över antalet drängar etc. samt att personen har ett namn som gör honom eller henne identifierbar.

Vi hade tur i alla dessa avseenden och vi hade dessutom tur eftersom vi inte behövde gå igenom alla tre länen i Småland utan hittade rätt person redan i det län vi startade med, Jönköpings län. Vi började leta i mantalslängden för 1786. Mantalslängderna för detta år upprättas alltså på hösten 1785 och Anders bör, givet att födelseåret 1768 är korrekt, vara ungefär 17 år. Detta år är han alltså tillräckligt gammal för att självständigt kunna figurera i mantalslängden. Den person vi hittade till slut var en Anders Fortmejer i Ädelfors guldverk, Alseda (F) i mantalslängden för Jönköpings län 1786.⁸

Namnlikheten och det faktum att han fanns upptagen i anslutning till en gruva var tillräckligt för att vi skulle studera honom närmare. Nu måste man naturligtvis ha starkare skäl än dessa för att kunna hävda att det rör sig om samma person. Genom användning av ytterligare årgångar av mantalslängderna, Alsedas kyrkoarkiv och Östra häradsrätts arkiv kunde vi göra följande fem observationer. Tillsammans med vad vi vet om Anders Fotmejer i Färnebo, visar dessa enligt vår uppfattning att Anders Fortmejer senhösten 1790 flyttar från Ädelforsens guldverk, Alseda till Perbergsgruvan, Färnebo och blir Anders Fotmejer:

⁸ Jönköpings län, landskontoret E:III:33, sid. 255 (1786). Landskontorets arkiv finns i Vadstena landsarkiv. Mantalslängderna är för denna period bundna två år i varje volym medan pagineringen/folieringen i de flesta fall men inte alltid är årsvis. Därför anger vi i källhänvisningen volym, pagina och år.

Ädelfors var ett guldgruvefält i Alseda och Ökna socknar. Den egentliga driften startade efter fynd av guld 1738 och pågick med olika huvudmän fram till 1824 även om aktiviteten inte var stor de sista åren. Under dessa år utvanns 86 kg guld, men verksamheten skall inte ha gått med vinst totalt sett. Senare har man vid ett par tillfällen återupptagit guldbrytningen men med begränsat resultat.

Det faktum att guldverket låg i två socknar pekar på ett problem för den som intresserar sig för folket som arbetade där: Personer upptas som mantalskrivna vid Ädelfors guldverk i Alseda församling men upptas inte självklart i Alsedas husförslängd, utan kan finnas i annexförsamlingen Öknas husförhörslängd (eller både och). Inte heller redovisas Ädelfors som en separat rubrik i Alsedas husförhörslängd förrän från och med Alseda AI:6. Det finns några undantag, t.ex. de husförhör som hålls med folk i Ädelfors 1761 och 1769 (Alseda AI:2).

Alsedas husförhörslängder omfattar dessutom uttryckligen Ökna i vissa fall; se tex Alseda AI:2 och A:3 som omfattar husförhör för Ökna 1757, 1758 och 1770-talet. Vi har också sett exempel på att ett och samma torp funnits upptaget i både Alseda och Ökna församlingar. Det gäller torpet Knappnärning som finns upptaget såväl i Alseda AI:2 sid. 103, 175 (1757 och 1758) som i Ökna AI:3 (1754).

1. Anders Fortmejer förekommer i mantalslängderna för Alseda 1784–1790 under rubriken Ädelfors guldverk.⁹ Det innebär att han är närvarande vid mantalsskrivningarna från och med hösten 1783 och åtminstone till och med den 28 november 1789, eller strax innan, då 1790 års mantalslängd är under-tecknad. Eftersom 1791 års mantalslängd är daterad den 6 december 1790 och han inte är upptagen i denna flyttar han i vart fall från Alseda före detta datum.¹⁰ Han förekommer heller inte i mantalslängden för 1792.¹¹

2. På samma sätt förekommer han i husförhörslängden i Alseda 1786–1790 under Ädelfors guldverk. Den sista nattvardsgången är noterad den 3 oktober 1790. Därefter förekommer han inte i husförhörslängden.¹²

3. Han anges i Alsedas husförhörslängd vara född 1768. Han finns dock inte i Alsedas födelsebok.¹³

4. Samma husförhörslängd uppger också att hans mor är änkan Brita Ger-mundsdotter. Hon sägs vara född 1743 och i hennes bouppteckning från 1826 läser vi i listan över arvingar »... afledne Sonen Anders Fotmajer i Warmeland som Efter sig Lemnat barn».¹⁴

5. De tre resterande smålänningarna, Jonas Rosberg, Johan Lindgren och Daniel Lundblad befann sig också i Alseda vid Ädelfors guldverk åren före 1790. Jonas Rosberg finns mantalsskriven där 1779–82, 1784–89 och upptagen i husförhörslängd i Ökna (F) 1782–86 och Alseda 1786–90.¹⁵ Johan Lindgren har också återfunnits 1782–90 i mantalslängderna och i 1786–90 i husförhørs-längderna.¹⁶ Daniel Lundblad finns också nämnd under Ädelforsens guldverk i Alseda husförhörslängd 1786–1790 samt i mantalslängderna för 1789 och 1790.¹⁷ Rosberg verkar alltså ge sig av tidigare än de andra. Ingen av dem

¹⁰ Jönköpings län, landskontoret EIII:36 sid. 278–279 (1791).

¹¹ Jönköpings län, landskontoret EIII:36 sid. 297 (1992).

¹² Alseda AI:6 sid. 403 och AI:7 sid. 327. Det finns dock ytterligare en en nattvardsgång noterad den 6/9 1795; se mer om detta nedan.

¹³ Alseda AI:6 sid. 403.

¹⁴ Östra häradsrätts arkiv FII:48, bouppteckning nummer 13 1826.

¹⁵ Jönköpings landskontor EIII:30 sid. 322 (1779), EIII:30 sid. 796 (1780), EIII:31 sid. 265 (1781), EIII:31 sid. 844 (1782), EIII:32 sid. 303 (1784), EIII:33 sid. 262 (1785), EIII:34 sid. 266 (1787), EIII:34 sid. 244 (1788), EIII:35 sid. 278 (1789), Ökna AI:4 sid. 332 och Alseda AI:6 sid. 403.

¹⁶ Jönköpings landskontor EIII:31 sid. 844 (1782), EIII:32 sid. 303 (1784), EIII:33 sid. 262 (1785), EIII:33 sid. 255 (1786), EIII:34 sid. 266 (1787), EIII:34 sid. 244 (1788), EIII:35 sid. 278 (1790), EIII:35 sid. 298 (1790) och Alseda op. cit.

¹⁷ Alseda op. cit. samt Jönköpings landskontor EIII:35 sid. 279 (1789) och EIII:35 sid. 299 (1789).

År 1826 den 10 Augusti: Blij utmär Amman
Laga Bouppteckning förrättad Efter afdöda Enkan
Britta Germundsdotter på Ädelfors. Som med
Vöden afled den 4 sista Augusti: och efter sig
lemnade 3:re Børn, Sonen Handlsmannen
Efter Ström i Årisjåna, Sonen Iron Renberg
Bergsman, i Jästrickland, Sonen Skogvaktaren
och arendstören Joh: Bergman på Ädelfors
Samt Efter afdöde Sonen Andes fot mejer i Marmala
som efter sig lemnade Børn,

Detalj från Brita Germundsdotters bouppteckning, Östra häradsrätts arkiv FII:48.

förekommer 1791 och 1792 under Ädelforsens guldverk, vare sig i husförhørs- eller mantalslängder.

Därmed menar vi att det är helt klarlagt att Anders Fortmejer flyttade från Alseda till Färnebo och att detta sker i slutet av år 1790. Av avgörande betydelse är självfallet modern Brita Germundsdotters bouppteckning från 1826. För det första får vi namnet Fotmeijer i en stavningsvariant belagd i källmaterialet från Alseda. För det andra vet vi, se FAMILJ 2 nedan, att Anders dog redan den 15 februari 1820 i Färnebo. Den enda observation vi gjort som möjligtvis kan motsäga denna slutsats är att Anders är noterad för nattvardsgång i Alseda vid ett tillfälle den 6 september 1795 efter det att han har flyttat till Färnebo. Det kan vara ett misstag, en felaktig notering. En annan möjlighet är att han faktiskt kommer hem på besök. Vi skall senare se att han gifter sig den 3 november samma år. Han kan ha kommit hem för att berätta om det förestående bröllopet, kanske till och med tillsammans med sin blivande brud för att presentera henne för mamman. Det finns alltså tänkbara förklaringar till noteringen men

om den verkliga orsaken till den kan vi bara spekulera. Även om denna notis kan tyda på att Anders vid ett tillfälle kommit tillbaka till Alseda så följer det därav inte att han aldrig flyttade eller att han flyttade tillbaka eftersom han i övrigt lyser med sin frånvaro i källmaterialet från Alseda.

Om Anders Fotmeijers anor

Husförhörslängden i Alseda ger också vissa upplysningar om Anders familj; se detaljen nedan. Där finner vi vid Ädelfors guldverk änkan Brita Germundsdotter (född 1743) och hennes söner Anders Fortmejer (född 1768), Jonas Boman (född 1771), Petter Strömberg (1775), Sven Renberg (född 1778) och Johan Pettersson (född 1781). En märklighet är förstas att samtliga söner har olika familjenamn. Bara den under denna period mellan 5 och 9 år gamle Johan stoltserar med ett patronymikon, samma Pettersson som vi också sett att Anders omnämns med vid ett tillfälle i Färnebo.

Sönerna finns inte i Alsedas födelsbok. Följer vi denna familj framåt i tiden finner vi att den splittras.¹⁸ Sönerna finns visserligen omnämnda i nästa volym men Sven och Johan saknar helt noteringar av nattvardsgångar. Johan är ett gränsfall eftersom han fyller 14 år först 1795. Hans namn är också det enda av sönerns som inte är överstruket. Han skrivs dock nu som Johan Pettersson Bergman. Jonas är noterad för en nattvardsgång 1791. Den enda av sönerna det finns noteringar om är Petter. Han är kvar till den 24 mars 1795 då han tar ut en flyttattest till Norge. Enligt Britas bouppteckning, som tidigare åberopats, är det där (Kristiania) han finns 1826.

Fram till 1826 ger senare husförhörslängder bara några få magra uppgifter. Britta uppges där vara född i Hulta den 7 september 1743. Hon gifter sig 1801 med Adam Lind (född 1738); mångårig bruks- eller gruvarbetare vid Ädelfors och änklings sedan 1800. Lind dör dock den 5 maj 1814. Johan Bergman finns då fortfarande noterad vid Ädelfors bruk och kallas bruksskogvaktare. Hans födelsdatum sägs nu vara den 16 juni 1781. Den 4 augusti 1826 dör Brita.¹⁹

Först i och med husförhörslängden som startar 1827 flödar uppgifterna rikligare. Vi återfinner då Sven Renberg som flyttar in från Hedemora. Med sig har han fru och barn. Viktigare är dock att såväl han som Johan Bergman uppges vara födda i Karlstorp (F). Sven förses också med födelsdagen den 24

¹⁸ Alseda AI:7 sid. 327.

¹⁹ Alseda AI:8 sid. 319, AI:9 sid. 654, 674 och AI:10 sid. 391.

HC3 Äldfors Guldverk

N:o	Födelse		Pått				Infly	
	År	Orten	Utt Sof	Ätt Sof	Pått Sof	Sof Sof	År	
Eub. Britta Germundsdotter	1743		/	/		/		
S. Andersson fortman	1764		Y	Y		Y		
S. Jonas Wöman	1771		Y	Y				
S. Petter Strömberg	1775		/	/				
S. Sven Preulberg	1778		/	/				
S. Johan Pettersson	1781							

Detalj från Alseda AI:6 sid. 403.

juni 1778. Brodern Johan antecknas dessutom som avliden den 14 maj 1829. I nästa volym av husförhörlängderna finner vi att Sven dör den 25 september 1836. Om Jonas och Petter hittar vi inga uppgifter.

Vi vänder därför vårt sökande från Alseda till Karlstorp där vi hittar familjen genom födelseboken. Vi kan nu sammanställa följande uppgifter om familjen:

FAMILJ 1

Peter Andersson. Död i »sjuklig feber» den 20 maj 1781 i Boanäs, Karlstorp 43 år gammal. Uppskattat födelseår är sålunda 1737 eller 1738.²⁰

Gift 26 december 1764 i Alseda med Brita Germundsdotter: »... drängen Per Andersson från Högakull samt pigan Brita Germundsdotter från sammanstädes. Morgongåfva 30 lod silver.»²¹ Född den 7 september 1743 i Hulta, Alseda och död 4 augusti 1826 i Äldfors, Alseda.²² Far: Germund Persson. Död den 24 juli 1758 i Knappnäring, Alseda 84 år gammal (beräknat

²⁰ Karlstorp CI:2 sid. 237. Se även Karlstorp AI:2 sid. 158, 322 och 464 där födelseåret 1738 finns angivet.

²¹ Alseda C:3 sid. 231.

²² Alseda C:2 sid. 181 och Alseda C:5 sid. 300.

födelseår 1673 eller 1674).²³ Mor: Sara Persdotter, 43 år gammal 1757 (beräknat födelseår 1714 eller 1715). Familjen lever åren 1754, 1757 och 1758 på torpet Knappnäring.²⁴

Peters ursprung är okänt. Familjen kommer någon gång mellan 1764 och 1768 till Husnäs, Karlstorp (F) där man enligt husförhörslängden bor kvar till ungefär 1775.²⁵ Åren från 1776 till 1783 finns man i Boanäs, Karlstorp. Boanäs nummer 2 var ett 3/4 kronohemman i Karlstorps skate; den del av Karlstorp som på denna tid i judiciellt och fiskalt hänseende låg i Aspelands härad i Kalmar län.²⁶ Peter dör redan 1781.²⁷ Den 14 juli 1783 tar änkan Britta ut flyttningsattest till Ädelfors, Alseda.²⁸ Från och med mantalslängden 1784 brukas Boanäs nummer 2 av en Jonas Jonsson från Östra härad (underförstått från den del av Karlstorps socken som ligger i Östra härad). Bara sonen Anders har dock återfunnits i husförhørs- och mantalslängder för Alseda under perioden 1783–1785.

Barn:²⁹

1. Anders Pettersson Fotmeijer. Gruvdräng i Ädelfors, Alseda och gruvdräng, skjutare, gruvbrytare i Persberg, Färnebo. Född den 22 november 1768 i Husnäs, Karlstorp. Död 15 februari 1820 i Björntjärn, Färnebo. Se FAMILJ 2.

2. Jonas Boman. Född 16 januari 1772 i Husnäs, Karlstorp.

3. Peter Strömberg. Handelsman. Född 16 april 1775 i Boanäs, Karlstorp. Utflyttad den 24 mars 1795 till Norge.³⁰ Uppges 1826 leva i Kristiania, Norge.³¹

4. Sven Renberg. Bokhållare, inspektör. Född 13 juni 1778 i Boanäs, Karlstorp. Död 25 september 1836 i Ädelfors, Alseda.

5. Johan Pettersson Bergman. Bruksskogvaktare. Född 16 juni 1781 i Boanäs, Karlstorp. Död 14 maj 1829 i Ädelfors, Alseda.

²³ Alseda C:3 sid. 257.

²⁴ Ökna AI:3 (1754) samt Alseda AI:2 sid. 103, 175 (1757 och 1758). Germund Persson sägs i husförhörslängden 1757 vara 80 år gammal.

²⁵ Det har inte säkert gått att dokumentera familjen i mantalslängderna under åren 1764–1775. Ett par av mantalslängderna i Vadstena landsarkiv är fuktskadade (EIII:18 (1765) och EIC:83 (1766)) och har inte varit tillgängliga för kontroll. Mantalslängder för 1768 och 1769 saknas helt för Östra härad. I de volymer som har kunnat kontrolleras finns familjen inte direkt upptagen i mantalslängden för Karlstorp under dessa år; det kan bero på att Peter tjänade som dräng på någon av Husnäs gårdar. Det finns visserligen en notis »Petter, h. son Anders» under Husnäs utjord i Jönköpings landskontor EIII:23 sid. 304 (1770) men sonen Anders är upptagen i en kolumn som indikerar att skulle vara äldre än 2 år och betala mantalspenning.

²⁶ Det framgår av Karlstorps kyrkoarkivs arkivförteckning i Vadstena landsarkiv vilka hemman som låg i Karlstorps skate.

²⁷ Någon bouppteckning har inte hittats för Peter Andersson, vare sig i Östra härad eller Aspelands härad; i det senare arkivet saknas bouppteckningar helt och hållet för 1781.

²⁸ Karlstorp AI:2 sid. 20, 158, 238, 322, 464 samt Kalmar läns landskontor EIIC:37–39.

²⁹ För de uppgifter som redovisas från och med barnen i FAMILJ 1 kommer vi som princip att ange källan för födelser, vigslar och dödsfall bara om uppgiften inte återfinns i angiven församlings födelse-, vigsel- och dödbok. Observera att för Färnebo församling återfinns dessa uppgifter i Filipstad församlings kyrkoarkiv.

³⁰ Alseda AI:7 sid. 327.

³¹ Östra häradsrätts arkiv op. cit.

Den enda märklighet vi har observerat kring familjen är att Britta ibland, men inte alltid, kallas Persdotter under den senare delen av vistelsen i Karlstorp och att hon vid de tre yngsta sönernas födelse uppges ha en ålder som innebär att hon är född 1739. Den första husförhörslängden hon är närvarande vid i Karlstorp förser henne med födelsåret 1729 men med rätt patronymikon Germundsdotter. Den sista husförhörslängden har födelsåret 1729 men det troligen felaktiga patronymikon Persdotter. Just denna husförhörslängd listar dock samtliga söner med rätt födelsedata, utom för Jonas som får felaktig dag i rätt månad och år, samtidigt som familjen uppges flytta till Ädelfors. Brita är alltså försedd med rätt patronymikon under de första åren i Karlstorp och efter det att hon flyttat till Ädelfors. Det är alltså enligt vår mening ingen tvekan, trots denna anomali, att det är samma Brita som är mor till samtliga barn.

Om Fotmeijer och Fortmejer

Vi har nu sett att Anders Fotmeijer och hans bröder verkligen alla har samma far och mor. Det verkar också som de själva, vilket inte är ovanligt i bruks- och gruvmiljöer, tidigt antar egna familjenamn. Den enda kopplingen mellan Anders och namnet Fortmejer som vi har funnit är den mycket indirekta kopplingen att det vid Ädelfors guldverk tidigare förekommit en Sven Fortmejer. Han återfinns första gången i en särskild husförhörslängd upprättad efter ett husförhör av bruksfolket i Ädelfors förrättat 1769 (»Sven Fortmejer 14»)³². Sven bör alltså vara född 1754 eller 1755. Han finns också i mantalslängderna för 1774–81.³³ Sven Fortmejer avlider i Ökna (F) 15 januari 1781.³⁴ Det finns naturligtvis flera möjliga förklaringar till att Anders har namnet Fortmejer. En skulle kunna vara att han hört talas om Sven som inte längre är vid guldverket när Anders kommer dit. Eftersom namnet är, så att säga, ledigt och kanske appellerar till honom väljer han det. En annan förklaring skulle kunna vara att namnet finns i slakten men att vi inte har kunnat belägga det. Kanske är det till och med så att det finns en av oss okänd släktrelation mellan Sven och Anders. Åldersmässigt skulle Sven kunna vara t.ex. en farbror, men det finns alltså ingen information som visar att så skulle vara fallet. Eftersom han och

³² Alseda AI:2 sid. 287.

³³ Jönköpings landskontor EIII:26 sid. 1477 (1774), EIII:27 sid. 620 (1775), EIII:28 sid. 473 (1776), EIII:29 sid. 338 (1777), EIII:29 sid. 890 (1778), EIII:30 sid. 321 (1779), EIII:30 sid. 789 (1780) och EIII:31 sid. 265 (1781). Året 1774 förekommer stavningsvarianten *Fortsmajer*.

³⁴ Ökna C:12 sid. 383.

hans bröder väljer olika namn verkar detta dock osannolikt.³⁵ Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att det inte alls finns något samband mellan Anders och Sven eller någon annan med namnet Fortmejer; Anders kan ha valt namnet oberoende, kanske helt slumpmässigt. Vilken förklaring som är den korrekta vet vi inte. Det enda vi vet är att Anders från och med 1783 använder familjenamnet Fortmejer som från och med hösten 1790 blir Fotmejer.

Hur har då Fortmejer blivit Fotmejer? En, enligt vår uppfattning mindre sannolik, möjlighet är att Anders själv ändrat familjenamnet i samband med flytten till Färnebo. En annan möjlighet är att bokstaven *r* försvunnit av misstag. Kanske en felläsning eller att småländskans rullande *r* inte uppfattats av prästen i Färnebo. Att bokstaven *r* försvunnit av misstag är i vart fall en uppfattning som funnits inom släkten Fotmejer i modern tid.³⁶ Boupp-teckningen efter Brita Germundsdotter från 1826 har en stavning av namnet utan *r*. En rimlig tolkning är att Anders meddelat sina släktingar i Alseda den nya stavningen av namnet. Anders bör därför accepterat den förvrängning av namnet som skett i Färnebo. Acceptensen kanske till och med gått ganska snabbt eftersom vi inte kunnat belägga att Anders omnämns med namnet Fortmejer i Färnebo.

Vi har funnit ytterligare ett fall där Fortmejer degenererat, genom att tappa ett *r*, till Fotmejer. Det är ryttaren Nils Fortmejer, Algustorp, Stoby (L) som i en notis om sin sons Olas födelse den 14 september 1789 benämns ryttaren Fotmejer i Algustorp (fast i stavningsvarianten Fotmejer). I detta fall ledde dock det borttappade *r*:et inte till ett namnbyte som i fallet med Anders Fotmejer.³⁷

³⁵ Vi har inte säkert kunna belägga Sven vare sig i Öknas födelsebok eller husförhörslängd. Det finns några kandidater och om någon av dem är rätt Sven finns det ingen nära släktrelation mellan honom och Anders Fotmejer.

³⁶ I ett brev i privat ägo som vi tagit del av skrev den 26 november 1969 Greta Fotmejer till kapten Hans Forthmeier: »Enligt min far hade min farfar berättat att vårt namn ursprungligen varit Fortmeier och att r-et skulle ha 'slarvats bort' ».Gretas far och farfar var alltså Johan Edvard respektive Johan Peter Fotmejer, sonsonson och sonson till Anders Fotmejer; se stamtavlan nedan. Denna sentida uppgift styrker självfallet inte att bokstaven *r* »slarvades bort», bara att uppgiften om att det var så det gick till förekom bland senare generationer.

³⁷ Stoby C:1 sid. 37. Ryttaren Nils Fortmejer är därutöver belagd i Stobys kyrkoarkiv åtminstone i Stoby C:1 sid. 39, 48 och 113.

De andra smålänningarna

Vad kan vi berätta om de andra smålänningarna, Jonas Rosberg, Daniel Lundblad och Johan Lindgren? De fick lite olika öden. Förutom de uppgifter som relaterats om Jonas Rosberg ovan har vi inte kunnat hitta något mer att berätta om honom från Färnebos kyrkoarkiv. En möjlighet är att han försvinner från Färnebo. Han har i vart fall inte kunnat återfinnas. Däremot ger Öknas husförhörslängd en startpunkt för att ta reda på något om hans anor eftersom hans mor uppges vara änkan Maria Danielsdotter i Kulla och att hon har ytterligare en son, Erik Sjöberg som också är vid Ädelfors guldverk.³⁸ Genomgång av Öknas kyrkböcker ger då följande uppgifter om Jonas Rosberg: Han föddes 23 oktober 1763 i Kulla, Ökna (F). Hans far var Johan Eriksson, född 30 december 1728 i Kulla och hans mor Maria Danielsdotter, född 4 juni 1736 i Hargshult, Ökna och död 13 april 1825 i Kulla.³⁹ Föräldrarna vigdes 7 juni 1756 i Ökna.⁴⁰

Vad gäller Daniel Lundblad och Johan Lindgren kan vi inte göra en lika säker identifikation som för Jonas Rosberg. Daniel Lundblad är möjligen identiskt med den Daniel som föds 21 augusti 1768 i Qvill, Ökna av föräldrarna Jonas Johansson och Kerstin Danielsdotter. Födelseåret stämmer med att när Daniel Lundblad först kom till Färnebo uppgavs han vara född 1768.⁴¹ Vi vet dock att han gifter sig 3 augusti 1797 i Färnebo (S) med Katarina Eriksdotter, född 1776⁴² och död 10 november 1811 i Yngshyttan, Färnebo. De fick barnen,

³⁸ Ökna AI:4 sid. 332 och Alseda AI:6 sid. 403. Observera att i Ökna skrivs både Erik och Jonas »vid Guldv.» och i Alseda är Jonas försedd med noteringen »Ökna». De födelseår som anges i Alseda AI:6, 1759 för Erik och 1761 för Jonas, är med största sannolikhet felaktiga.

³⁹ Enligt Öknas födelsebok var Johans far Erik i Kulla och hans mor hustru Ingrid. Marias far var Daniel Persson i Hargshult och hennes mor hustru Margareta Jansdotter. Johan Eriksson har inte återfunnits i dödboken men bör ha dött någon gång from slutet av 1777 tom början av 1782 då Maria sågs vara änka; möjligen 1780 då förteckning över dödsfall helt saknas i Ökna C:2 (se sid. 382).

⁴⁰ Johan Eriksson och Maria Danielsdotter hade dessutom följande barn, samtliga födda i Kulla, Ökna (F): Katarina Johansdotter född 26 april 1758, Annika Johansdotter född 10 maj 1759, Erik Sjöberg född 9 april 1761, Daniel Johansson född 6 februari 1768, Johannes Johansson född 30 mars 1770, Margareta Johansdotter född 12 april 1773, Kristina Johansdotter född 1 april 1775 och Lisen/Lisa Johansdotter född 19 februari 1778. Dessa barns vidare öden har inte efterforskats, men familjen bebor Kulla under Maria Danielsdotters livstid; se Ökna A3 (1772), A:4 sid. 334, A:5 sid. 10, A:6 sid. 80, A:7 sid. 80, A:8 sid. 72, A:9 sid. 56, A:10 sid. 75 samt Alseda AI:3 sid. 100.

⁴¹ Vid ett senare tillfälle, tidigast 1812, uppges dock födelsedatumet vara 2 februari; se Färnebo AI:13A sid. 167.

⁴² Färnebo AI:11A sid. 103.

samtliga födda i Färnebo, Jan född 1798,⁴³ Kristina född 9 februari 1801, Maja Greta född 3 april 1804 samt Erik och Katarina födda 21 april 1807.

Johan Lindgren sägs i Alsedas husförhörslängd vara född 1765 och senare i Färnebos 1766.⁴⁴ Han är troligen identisk med den Johan som föds 9 november 1766 i Alseda med föräldrarna Jonas Ahlgren och Liskan Larsdotter. Han uppges vara 30 år när han avlider, som det verkar på grund av en olyckshändelse, i Persbergsgruvan, Färnebo 11 maj 1795. Han var ogift och efterlämnade såvitt vi vet inga barn.

Anders Fotmeijers stamtavla

Vi redovisar nu i kompakt form Anders Fotmeijers cognatiska stamtavla i fyra generationer Redovisningen inskränker sig till datum och plats för födelser, vigslar och dödsfall samt yrkesbenämningar. För den fjärde generationen redovisas giftermål men inte några barn. Föräldrar till ingifta anges inte. Källhänvisningar ges om uppgifterna inte är hämtade från födelseböcker, vigselböcker eller dödböcker samt CD-skivorna Sveriges dödbok 2 (födelseuppgifter, vigslar, skilsmässor och dödsuppgifter) och Sveriges befolkning 1970 (födelseuppgifter). För den sista redovisade generationen saknas i många fall uppgift om eventuella giftermål och dödsfall.

F A M I L J 2

Anders Pettersson Fotmeijer. Gruvdräng, skjutare, gruvbrytare i Färnebo (S). Född 22 november 1768 i Karlstorp (F). Död 15 februari 1820 i Björntjärn, Färnebo. Gift 1:0 3 november 1795 i Färnebo med Katarina (Kajsa) Nilsdotter. Född 14 februari 1774 i Persberg, Färnebo. Död 21 maj 1809 i Björntjärn, Färnebo. Gift 2:0 26 december 1810 i Kroppa (S) med Kristina (Stina) Petersdotter. Född 26 december 1776.⁴⁵ Död 19 januari 1818 i Björntjärn, Färnebo. Gift 3:0 18 september 1819 i Färnebo med Lena Eriksdotter. Född 28 februari 1778 i Brattfors (S). Död efter 1820. Lena skall enligt Färnebos husförhörslängd ha flyttat tillbaka till Brattfors efter sonens död men hon har inte kunnat beläggas där.

Barn i 1:a giftet:

1. Lisa Andersdotter Fotmeijer. Se familj 3.

⁴³ Färnebo AI:11a sid. 103. Färnebo AI:13A sid. 167 uppper 11 november 1798. Han finns dock inte i födelseboken för Filipstad (S) i anslutning till detta datum.

⁴⁴ Alseda AI:6 sid. 403 och Färnebo AI:10 sid. 149.

⁴⁵ Kroppa AI:8 sid. 90 och Färnebo AI:12A sid. 342 anger födelseorten som Kroppa. Stina kan dock inte återfinnas under 1776 i Kroppa C:4. Den Stina Petersdotter som är född den 6 juni 1775, se Kroppa C:4 p.137, med föräldrarna Peter Jonsson och Stina Olofsdotter, är inte rätt Stina eftersom hon dog den 19 juni 1792. Se Kroppa C:4 p. 365 men även Kroppa AI:4 p. 38, Kroppa AI:5 p. 44, Kroppa AI:6 p.41 och p. 83 samt Kroppa AI:7 p.44.

2. Anders Andersson Fotmeijer. Se familj 20.
3. Britta Andersdotter Fotmeijer. Se familj 33.
4. Peter Andersson Fotmeijer. Född 16 september 1804 i Björntjärn, Färnebo. Död 15 december 1827 i Lövnäset, Färnebo.
5. Anna Fotmeijer. Född 21 mars 1808 i Björntjärn, Färnebo. Död 12 oktober 1809 i Björntjärn.
Barn i 3:e giftet:
6. Erik Fotmeijer. Född 1 december 1819 i Björntjärn, Färnebo. Död 3 juni 1820 i Björntjärn.

FAMILJ 3 (GENERATION 1)

Lisa Andersdotter Fotmeijer. Född 9 augusti 1796 i Persberg, Färnebo (S). Död 28 september 1833 i Yngshyttan, Färnebo. Gift 1:o 28 september 1817 i Färnebo med gruvsdrängen Nils Jonasson Nordmark. Född 28 juli 1791 i Nordmarks gruvor, Nordmark (S). Död 5 februari 1828 i Yngshyttan, Färnebo. Gift 2:o 22 mars 1829 i Färnebo med Jakob Giliusson Gevert. Fältjägare, gruvsdräng, dagkarl. Född 21 december 1803 i Rottna bruk, Sunne (S).⁴⁶ Död 23 november 1864 i Jordåskärret, Färnebo.

Barn i 1:a giftet:

1. Karolina Nilsdotter Nordmark. Se familj 4.
2. Jonas Nilsson Nordmark. Född 1 maj 1820 i Björntjärn, Färnebo. Död 22 maj 1821 i Björntjärn.
3. Jonas Nilsson Nordmark. Se familj 5.
4. Anders Petter Nilsson Nordmark. Se familj 14.
5. Nils Mattias Nilsson Nordmark. Född 24 februari 1827 i Persberg, Färnebo.
Barn i 2:a giftet:
6. Erik Bergkvist. Se familj 18.
7. Karl Magnus Jakobsson Gevert. Se familj 19.

FAMILJ 4 (GENERATION 2)

Karolina Nilsdotter Nordmark. Sömmerska. Född 29 december 1817 i Yngshyttan (Östra roten), Färnebo (S). Död okänt år på okänd plats.⁴⁷

Barn utom äktenskap:

1. Karl. Född 27 september 1847 i Filipstad (S). Död 9 oktober 1847 i Filipstad.⁴⁸

⁴⁶ Uppgiften att han skulle vara född den 8 mars 1803 har fått en viss spridning men är felaktig. Den härrör från Färnebos husförhörslängder.

⁴⁷ Under flera år noterad som försvarslös, sjuklig, oduglig till arbete etc (Filipstad A:17 sid. 209, Färnebo AI:20A, sid. 232, AI:21A sid. 265, AI:22A sid. 271). Har eventuellt flyttat till Stockholm och där avlidit 1863 (Färnebo AI:24, sid. 280, AI:28 sid. 277). Var dock under en lång period därefter t.o.m. 1891–1895, i enlighet med mantalskrivningsförordningen den 20 juli 1861, uppförd på särskild lista (Färnebo AI:31 sid. 308, AI:34 sid. 308, AI:41 sid. 396, AI:45 sid. 400).

⁴⁸ »Modern uppger Johannes Larsson Fet såsom barnafadern. N. Sillén.» Filipstad C:11. Detta stämmer sannolikt inte. Notiser i Filipstads och Färnebos husförhörslängder antyder att en Johannes Bergman var far till sonen Karl. Se Filipstad A:17 sid. 209 och Färnebo AI:20C sid. 87.

FAMILJ 5 (GENERATION 2)

Jonas Nilsson Nordmark. Gruvarbetare. Född 12 juni 1821 i Björntjärn, Färnebo (S). Död 9 mars 1878 i Västanfors (U). Gift 10 juni 1853 i Nordmark (S) med Maria Jonsdotter. Född 25 augusti 1833 i Motjärnshyttan, Nordmark. Död 13 september 1892, Norrbärke (W).

Barn:

1. Nils Johan Nordmark. Se familj 6.
2. Sven Nordmark. Född 13 september 1855 i Tabergsgruvan, Nordmark (S). Död 26 november 1857 i Tabergsgruvan, Nordmark.
3. Maria Elisabet Nordmark. Se familj 7.
4. Charlotta Nordmark. Se familj 8.
5. Vilhelm Nordmark. Född 22 juni 1862 i Ludvika (W). Död 4 oktober 1868 i Ludvika.
6. Karl Fredrik Nordmark. Född 7 september 1864 i Ludvika. Död 30 september 1867 i Ludvika.
7. Matilda Nordmark. Född 2 november 1865 i Ludvika. Död 2 april 1866 i Ludvika.
8. Erik Adolf Nordmark. Se familj 9.
9. Karl August Nordmark. Se familj 10.
10. Anna Lovisa Nordmark. Se familj 11.
11. Axel Nordmark. Se familj 12.
12. Hilda Kristina Nordmark. Se familj 13.

FAMILJ 6 (GENERATION 3)

Nils Johan Nordmark. Gruvarbetare. Född 6 september 1853 i Nordmark (S). Död 21 maj 1912 i Sköldinge (D). Gift 23 december 1882 i Sköldinge med Alma Maria Carlsdotter. Född 12 juli 1861 i Gryt (E). Död 4 augusti 1941 i Sköldinge.

Barn:

1. Ernst Emil Nordmark. Järnvägsarbetare, köpman. Född 20 maj 1882 i Sköldinge. Försvunnen 1924. Gift 9 maj 1907 i Johannes (AB) med Hulda Karolina Andersson. Hemsömerska. Född 28 april 1878 i Åker (D). Död 11 augusti 1940 i Kungsholm (AB).
2. Nanni Maria Viktoria Nordmark. Född 14 december 1885 i Sköldinge. Död 22 mars 1888 i Sköldinge.
3. Johan Martin Nordmark. Gruvfogde, bergsprängare, förman. Född 26 juni 1889 i Sköldinge. Död 18 januari 1971 i Enskede (AB). Gift 1 oktober 1910 i Brännkyrka (AB) med Nanny Maria Johansson. Född 9 oktober 1888 i Hagby (H).⁴⁹ Död 27 augusti 1976 i Enskede (AB).
4. Nils Mattias Nordmark. Maskinist. Född 24 februari 1894 i Sköldinge. Emigrerade via Göteborg 30 december 1922 från Sköldinge till New York, USA.⁵⁰
5. Karl Edvin Nordmark. Gruvarbetare. Född 3 december 1897 i Sköldinge. Emigrerade 20 maj 1925 från Kungsholm (AB) till New York, USA.⁵¹
6. Anna Märta Linnéa Nordmark. Född 4 oktober 1902 i Sköldinge. Död 14 augusti 1979 Enskede (AB). Gift 1 augusti 1925 i Oscar (AB) med Karl Gunnar Gustafsson. Eldare, reparatör. Född 30 januari 1899 i Helgesta (D). Död 18 juni 1991 Enskede (AB).

⁴⁹ Sköldinge C:11

⁵⁰ EMIGRANT, 08:1691:16370B.

⁵¹ EMIGRANT, ST 1925:435.

FAMILJ 7 (GENERATION 3)

Maria Elisabet Nordmark. Född 15 december 1857 i Tabergsgruvan, Nordmark (S). Död 16 maj 1897 i Norrbärke (W). Gift 18 augusti 1883 i Norrbärke med Karl Erik Vidiksson. Arbetare, byggmästare, hemmansägare. Född den 3 september 1861 i Norrbärke. Död 7 oktober 1922 i Norrbärke.

Barn:

1. Karl Johan Vidiksson. Född 8 november 1883 i By, Norrbärke. Död 30 april 1886 i Norrbärke.
2. Erik August Vidiksson. Född 2 juli 1885 i Norrbärke. Död 9 april 1886 i Norrbärke.
3. Anna Evelina Vidiksson. Född 5 januari 1887 i Norrbärke. Död 10 december 1924 i Gottröra (AB). Gift den 5 april med Karl Alfred Stolt. Statkarl, småbrukare. Född 20 maj 1891 i Maria (AB). Död 24 maj 1943 i Gottröra.⁵²
4. Augusta Matilda Vidiksson. Född 21 november 1888 i By, Norrbärke. Död 23 oktober 1974 i Norrbärke. Gift 2 december 1911 med Axel Leonard Leonardsson. Skrotare. Född 20 november 1878 i Norrbärke. Död 10 oktober 1949.⁵³
5. Johanna Elisabet Vidiksson. Född 20 november 1890 i By, Norrbärke. Död 4 augusti 1930 i Skultuna (U). Gift den 28 december 1907 med Evald Ernfrid Pettersson Ros. Verkstadsarbetare. Född 3 oktober 1878 i Skultuna.
6. Elin Maria Vidiksson. Född 23 september 1892 i Norrbärke. Död 19 februari 1974 i Farsta (AB). Gift 3 augusti 1918 i Matteus (AB) med August William Andersson. Montör. Född 20 mars 1887 i Lindesbergs landsförsamling (T). Död 26 september 1928 i Högalid (AB).
7. Hulda Charlotta Vidiksson. Född 26 mars 1894 i Norrbärke. Död 14 maj 1898 i Norrbärke.
8. Signe Josefina Vidiksson. Född 20 augusti 1895 i Norrbärke. Död 3 december 1896 i Norrbärke.

FAMILJ 8 (GENERATION 3)

Charlotta Nordmark. Hemmansägare. Född 7 maj 1860 i Nordmark (S). Död 12 september 1942 i Norrbärke (W). Gift med 19 mars 1882 med Per Olov Lindström. Arbetare, hemmansägare. Född 29 juli 1858 i Norrbärke. Död 7 april 1915 i Norrbärke.

Barn:

1. Karl Sigfrid Lindström. Skogsarbetare, kolare, arrendator. Född 15 januari 1883 i Norrbärke. Gift den 1 november 1913 i Söderbärke (W) med Emma Axelina Nilsson.⁵⁴
2. Ernst Gottfrid Lindström. Född 15 mars 1885 i Norrbärke.
3. Konrad Valfrid Lindström. Född 25 januari 1887 i Norrbärke.
4. Johan Fridolf Lindström. Jordbruksarbetare, arbetare. Född 18 maj 1889 i Norrbärke. Gift 11 april 1914 i Norrbärke med Alma Charlotta Leonardsson. Född 16 mars 1892 i Norrbärke.
5. Knut Ernfrid Lindström. Byggnadsarbetare. Född 11 april 1891 i Norrbärke. Död 6 juni 1963 i Söderbärke (W). Gift 5 december 1914 i Söderbärke med Elin Maria Johansson. Född 8 december i Söderbärke. Död 2 februari 1972 i Söderbärke.

⁵² Född på Södra BB men modern skriven i Hedvig Eleonora (AB) där han också finns inskriven i födelseboken.

⁵³ SDB2.

⁵⁴ Norrbärke EI:6.

6. Rickard Vernfrid Lindström. Skogsarbetare, torpare. Född 19 januari 1893 i Norrbärke. Gift 26 september 1914 i Söderbärke med Hilma Sofia Enström. Född 4 augusti 1891 i Söderbärke.

7. Konrad Valfrid Lindström. Född 28 juni 1895 i Norrbärke.

8. Nanny Charlotta Lindström. Född 6 november 1896 i Norrbärke. Död 25 november 1987 i Norrbärke. Gift 1:o 12 juni 1915 i Norrbärke med Gustaf Albert Johansson. Linslageriarbetare. Född 9 januari 1888. Gift 2:o 24 december 1938 i Norrbärke med Per Axel Persson. Arrendator. Född 14 december 1883.⁵⁵ Död 8 februari 1964 i Norrbärke.

9. Rut Cecilia Lindström. Född 22 november 1898 i Norrbärke. Död 8 januari 1996 i Norrbärke. Gift den 16 december 1916 i Norrbärke med Axel Hjalmar Gustafsson. Träarbetare. Född 30 januari 1890.⁵⁶ Död 27 april 1969 i Norrbärke.

10. Fritz Ragnar Lindström. Jordbruksarbetare, skogsarbetare, arrendator. Född 27 november 1900 i Norrbärke. Död 16 februari 1940 i Norrbärke. Gift 14 november 1925 i Norrbärke med Irma Matilda Pettersson. Född 6 augusti 1899 i Ludvika (W). Död 17 september 1992 i Ludvika.

11. Ellen Emilia Lindström. Född 29 augusti 1902 i Norrbärke. Död 12 april 1988 i Varberg (N). Gift 15 december 1923 i Söderbärke med Paul Johansson. Hyttarbetare. Född 25 mars 1896 i Söderbärke. Död 6 juli 1980 i Varberg.

12. Birger Ernfrid Lindström. Född 25 april 1905 i Norrbärke (W). Död 7 april 1979 i Varberg. Gift 22 september 1928 med Evy Hulda Elisabet Johansson. Född 20 februari 1907 i Varberg. Död 16 september 1994 i Varberg.

FAMILJ 9 (GENERATION 3)

Erik Adolf Nordmark. Gruvarbetare. Född 11 november 1867 i Ludvika (W). Död 14 april 1891 i Sköldinge (D). Gift 25 november 1888 i Sköldinge med Anna Lovisa Andersson. Född 8 mars 1870 i Lerbo (D).

Barn:

1. Erik Thure Nordmark. Polis. Född 28 april 1889 i Sköldinge. Gift 3 oktober 1910 i Västerås domkyrko (U) med Lisa Maria Johansson. Kokerska. Född 11 juni 1880 i Svärdsjö (W).⁵⁷

2. Icke namngivet barn. Född 15 januari 1891 i Sköldinge. Död 2 februari 1891 i Sköldinge.

FAMILJ 10 (GENERATION 3)

Karl August Nordmark. Arbetare. Född 13 april 1870 i Ludvika (W). Död 4 februari 1910 i Norrbärke (W). Gift med Anna Lovisa Lindström. Född 5 mars 1861 i Norrbärke.

Barn:

1. Gerda Linnéa Nordmark. Född 12 juni 1901 i Norrbärke. Död 29 september 1967 i Norrbärke. Barn utom äktenskapet med David Andreas Falk. Byggnadsarbetare. Född 24 maj 1893 i Norrbärke.⁵⁸ Död 15 december 1922 i Norrbärke. Gift 16 oktober 1926 i Norrbärke med Johan Enfrid Karlsson. Född 3 januari 1900 i Norberg (U). Död 5 maj 1980 i Norrbärke.

⁵⁵ Norrbärke EI:7.

⁵⁶ Norrbärke op cit.

⁵⁷ Västerås domkyrko (U) AIIa:16.

⁵⁸ Norrbärke EI:7.

FAMILJ 11 (GENERATION 3)

Anna Lovisa. Nordmark. Född 31 juli 1872 i Ludvika (W). Gift 10 oktober 1896 i Ludvika med Axel Andersson. Skomakare. Född 23 mars 1870 i Ludvika. Död 23 juni 1918 i Ludvika.

Barn:

1. Elin Alexandra Andersson. Född 18 januari 1897 i Ludvika. Död 25 maj 1973 i Ludvika. Gift 1:o 15 maj 1915 i Falu landsförsamling med Erik Teodor Andersson.⁵⁹ Gruvarbetare. Född 29 september 1888 i Schisshyttan, Norrbärke (W). Död 17 mars 1916 i Norrbärke. Gift 2:o 9 februari 1918 i Ludvika med Karl Gustav Gustavsson. Gruvarbetare, arrendator. Född 14 september 1894 i Norrbärke. Död 23 oktober 1977 i Ludvika.

FAMILJ 12 (GENERATION 3)

Axel Nordmark. Hyttarbetare, dagkarl, kolgårdsarbetare. Född 13 augusti 1874 i Ludvika (W). Död maj 1951 i Norrbärke (W). Gift 25 november 1899 i Ludvika med Anna Karolina Örling. Född 22 september 1875 i Torsåker (X).⁶⁰ Död 7 oktober 1945 i Norrbärke.

Barn:

1. Anna Axelina Nordmark. Född 3 maj 1900 i Norrbärke.
2. Axel Hugo Nordmark. Född 14 september 1902 i Norrbärke. Död 22 januari 1984 Norrbärke. Gift 15 oktober 1943 med Anna Elisabet Andersson. Född 31 augusti 1904 i Norrbärke. Död 24 augusti 1983 i Norrbärke.
3. Ellen Elisabet Nordmark. Född 27 augusti 1904 Västanfors (U). Barn utom äktenskapet med Karl Erik Norman. Född 18 januari 1905 i Norrbärke.
4. Märta Sofia Nordmark. Född 24 november 1906 i Norrbärke. Död 6 april 1982 i Ludvika. Gift 2:o 1 juni 1940 i Norrbärke med Johan Axel Jansson. Gruvarbetare. Född 26 juni 1908 i Norrbärke. Död 3 september 1988 i Ludvika.
5. Johan Albert Nordmark. Gruvarbetare, skogsarbetare. Född 30 augusti 1908 i Norrbärke. Död 25 september 1980 i Norrbärke. Gift 30 maj 1941 i Ludvika med Annie Margareta Eleonora Palm. Född 10 juli 1907 i Uppsala domkyrkoförsamling (C). Död 25 april 1998 i Uppsala.
6. Karl Ture Nordmark. Valsverksarbetare. Född 7 juli 1911 i Norrbärke. Död 18 november 1999 i Ludvika. Gift 9 oktober 1937 i Norrbärke med Signe Elisabet Jansson. Född 10 november 1918 i Ludvika.

FAMILJ 13 (GENERATION 3)

Hilda Kristina Nordmark. Född 21 januari 1878 i Norrbärke (W). Död 10 december 1945 i Norrbärke. Gift 28 juli 1900 med Karl Erik Karlsson. Gruvarbetare, skrotare. Född 18 oktober 1878 i Norrbärke. Död 9 september 1943 i Norrbärke.

Barn:

1. Linnéa Gunhild Karlsson. Född 29 december 1905 i Norrbärke. Död 15 maj 1982 i Varberg (N). Gift 29 september 1929 i Varberg med Per David Abraham Persson. Linslagsarbetare. Född 13 juni 1904 i Burseryd (F). Död 17 april 1985 i Varberg.

⁵⁹ Ludvika, utdrag ur vigselbok 1915.

⁶⁰ Norrbärke, utdrag ur församlingsbok 1910.

FAMILJ 14 (GENERATION 2)

Anders Petter Nilsson Nordmark. Gruvdräng. Född 3 juni 1824 i Persberg, Färnebo (S). Död 6 juni 1902 i Gåsborn (S). Gift 31 mars 1850 i Rämmen (S) med Anna Myrgren. Född 5 december 1820 i Rämmen. Död 6 augusti 1910 i Gåsborn.

Barn:

1. Per Gustav Nordmark. Född 17 december 1849 i Rämmen. Död 17 juli 1857 i Rämmen.
2. Andreas Nordmark. Född 26 februari 1853 i Rämmen. Död 18 januari 1857 i Rämmen.
3. Karl Peter Nordmark. Se familj 14.
4. Kristina Karolina Nordmark. Se familj 15.
5. Per Gustav Nordmark. Se familj 16.
6. Amanda Nordmark. Se familj 17.

FAMILJ 14 (GENERATION 3)

Karl Peter Nordmark. Gruvarbetare, banvakt, banmästare, gårdsägare. Född 2 november 1856 i Rämmen (S). Död 30 juli 1929 i Nora stadsförsamling (T). Gift 9 januari 1878 i Åmål (P) med Lovisa Olsdotter. Född 15 juni 1843 i Åmåls landsförsamling. Död 4 december 1923 i Nora stadsförsamling.

Barn:

1. Amanda Nordmark. Född 22 juli 1878 i Åmål. Gift 8 april 1905 i Nora bergsförsamling med Gustaf Larsson. Krutbruksarbetare. Född 21 oktober 1881 i Nora bergsförsamling.
2. Naemi Nordmark. Född 2 oktober 1880 i Nora bergsförsamling. Gift 1:0 10 maj 1902 i Nora bergsförsamling med Fredrik Vilhelm Gryt. Stationskarl, extra banvakt. Född 27 oktober 1879 i Nora bergsförsamling. Död 19 mars 1906 i Viker (T). Gift 2:0 5 juni i Nora stadsförsamling med Karl Gustaf Pettersson. Banvakt. Född 19 juni 1878 i Lillkyrka-Ödeby (T).
3. Teresia Nordmark. Född 24 maj 1884 i Nora bergsförsamling. Död 21 maj 1974 i Näsby (T). Gift 29 november 1902 i Nora stadsförsamling med Johan Filip Nyström. Stationskarl, lokputsare. Född 1 maj 1880 i Fellingsbro (T). Död 19 september 1944 i Näsby.

FAMILJ 15 (GENERATION 3)

Kristina Karolina Nordmark. Född 10 april 1859 i Rämmen (S). Död 13 februari 1933 i Säfsnäs (W). Gift 17 februari 1878 i Gåsborn (S) med Ander Johan Andersson Frisk. Gruvarbetare, skogsarbetare. Född 17 maj 1853 i Nordmark (S). Död 31 augusti 1931 i Säfsnäs.

Barn:

1. Amanda Maria Frisk. Född 27 oktober 1878 i Gåsborn. Gift 15 januari 1898 i Gåsborn med Edvard Nilsson. Gruvarbetare. Född 7 juli 1870 i Gåsborn.
2. Karl Robert Frisk. Skogsarbetare. Född 7 juni 1880 i Gåsborn. Gift 26 december 1903 med Elin Teresia Skog. Född 16 december 1883 i Gåsborn.
3. Ida Sofia Frisk. Född 9 juni 1882 i Gåsborn. Gift 26 juli 1902 i Gåsborn med Gustaf Kvarnström. Skogsarbetare, trämassefabriksarbetare. Född 21 maj 1877 i Gåsborn.
4. Johan Viktor Frisk. Född 6 augusti 1884 i Gåsborn. Död 9 november 1885 i Gåsborn.
5. Julia Augusta Frisk. Född 12 juli 1886 i Gåsborn. Gift 4 juni 1905 med Gustaf Adolf Qvist. Född 22 november 1880 i Gåsborn.
6. Elin Cecilia Frisk. Född 20 november 1888 i Gåsborn. Död 28 november 1888 i Gåsborn.

7. Anna Emilia Frisk. Född 11 januari 1890 i Gåsborn.

8. Johan Viktor Frisk. Arrendator, skogsarbetare. Född 14 juli 1893 i Gåsborn. Död 29 oktober 1971 i Hedemora (W). Gift 26 april 1921 med Johanna Henrietta Andersson. Född 9 augusti 1890 i Malung (W). Död 6 juni 1984 i Hedemora.

9. Fritz Albert Frisk. Skogsarbetare. Född 9 juni 1898 i Gåsborn. Död 14 maj 1973 i Kroppa (S). Gift 22 juni 1940 i Säfsnäs med Ruth Hillevi Hult. Född 4 januari 1914 i Kroppa. Död 29 maj 1980 i Kroppa.

FAMILJ 16 (GENERATION 3)

Per Gustav Nordmark. Maskinist, gruvarbetare. Född 10 februari 1864 i Rämmen (S). Gift 20 november 1886 i Gåsborn (S) med Matilda Tångring. Född 25 juni 1867 i Gåsborn.⁶¹ Död 14 december 1888 i Gåsborn.

Barn:

1. Augusta Cecilia Nordmark. Född 20 december 1886 i Gåsborn.

FAMILJ 17 (GENERATION 3)

Amanda Nordmark. Piga, hushållerska. Född 13 augusti 1866 i Rämmen (S). Död 22 mars 1933 i Hed (U).

Barn utom äktenskapet:

1. Knut Valdemar. Född 14 januari 1896 i Långbro (T). Död 17 juni 1896 i Långbro.

FAMILJ 18 (GENERATION 2)

Erik Bergkvist.⁶² Klensmed, torpare. Född 20 september 1829 i Färnebo (S). Gift 19 oktober 1858 i Nedre Ullerud (S) med Maria Jansdotter. Född 13 oktober 1827 i Älvsbacka (S). Makarna utvandrade via Göteborg 13 maj 1892 till New York, USA.⁶³

Barn:

1. Kristina Bergkvist. Född 16 mars 1859 i Nedre Ullerud. Utvandrad via Göteborg 7 maj 1880 till Chicago, USA.⁶⁴

2. Elisabet Bergkvist. Född 9 januari 1862 i Nedre Ullerud. Utvandrad via Göteborg 15 augusti 1879 till Salina, Kansas, USA.⁶⁵

3. Matilda Bergkvist. Född 24 juli 1865 i Nedre Ullerud. Utvandrad via Göteborg 18 augusti 1882 till New York, USA.⁶⁶

^{60a} Gåsborn AI:18 sid. 349

^{60b} Gåsborn AI:18 sid. 349

⁶¹ För Gåsborn C:5 verkar 1 1/2 uppslag vara borta den aktuella perioden. Uppgiften kommer från Gåsborn AI:18 sid. 353.

⁶² Åtminstone från och med 1856 använder han namnet Bergkvist. Dessförinnan används namnen Jakobsson, Poijas och Gevert vid olika tillfällen.

⁶³ EMIGRANT, 48:93:4696.

⁶⁴ EMIGRANT, 15:19:8650.

⁶⁵ EMIGRANT, 13:544:5424).

⁶⁶ EMIGRANT, 21:235:16388.

4. Johan Gustav Bergkvist. Folkskollärare. Född 18 maj 1869 i Nedre Ullerud. Utvandrad via Göteborg 29 april 1887 till Chicago, USA.⁶⁷

FAMILJ 19 (GENERATION 2)

Karl Magnus Jakobsson Gevert. Fältjägare, hemmansägare. Född 22 maj 1833 i Färnebo (S). Död 12 maj 1885 i Alster (S). Gift 12 maj 1860 i Alster med Maria Flodman. Född 6 februari 1818 i Dalby (S). Död 14 september 1908 i Solna (AB).

Barn:

1. Karolina Gevert. Småskollärarynna. Född 1 mars 1861 i Alster. Död 8 augusti 1906 i Grava (S).

FAMILJ 20 (GENERATION 1)

Anders Andersson Fotmeijer. Gruvdräng, skjutare. Född 3 december 1798 i Färnebo (S). Död 26 juli 1874 i Färnebo. Gift 2 mars 1823 i Färnebo med Maria Svensdotter. Född 18 februari 1791 i Nyed (S). Död 24 oktober 1867 i Färnebo.

Barn:

1. Kristina Charlotta Fotmeijer. Se familj 20.
2. Anna Lisa Fotmeijer. Se familj 25.
3. Anders Vilhelm Fotmeijer. Född 21 maj 1828 i Persberg, Färnebo. Uppges 1874 ha flyttat från Färnebo till Grangärde (W).
4. Johan Peter Fotmeijer. Se familj 27.

FAMILJ 20 (GENERATION 2)

Kristina Charlotta Fotmeijer. Född 25 juli 1823 i Färnebo (S). Död 15 juni 1901 i Färnebo (S). Gift 13 juli 1856 i Färnebo med Magnus Jonsson Yng. Gruvdräng, grubarbetare, skjutare. Född 28 april 1835 i Färnebo. Död 25 december 1907.

Barn utom äktenskapet:

1. Anders Johan Yng. Se familj 21.

Barn i äktenskapet:

2. Karolina Yng. Se familj 22.
3. Gustav Magnusson Yng. Se familj 23.
4. Anna Magnusdotter Yng. Se familj 24.
5. Alfred Magnusson Yng. Född 4 september 1867 i Färnebo. Uppges 1888 ha flyttat från Lena (C) till Färnebo.

FAMILJ 21 (GENERATION 3)

Anders Johan Yng. Gruvfogde, gruvförman. Född 30 maj 1850 i Färnebo (S). Gift 1:o med 19 augusti 1876 i Ludvika (W) med Carolina Erika Larsdotter. Född 6 oktober 1847 i Norrbärke (W). Död 15 juli 1886 i Folkärna kbfd (W)⁶⁸ Gift 2:o 28 maj 1887 i Folkärna kbfd med Anna Ersdotter. Född 13 oktober 1863 i Folkärna kbfd.

⁶⁷ EMIGRANT, 31:545:501.

⁶⁸ Sätters landsförsamling, utdrag ut dödbok 1886.

Barn i 1:a äktenskapet:

1. Karl Gustav Yng. Född 5 juni 1877 i Ludvika.
 2. Anders Hjalmar Yng. Född 11 januari 1879 i Ludvika.
 3. Johan Yng. Född 29 maj 1881 i Ludvika. Död 9 oktober 1882 i Ludvika.
 4. Arvid Yng. Född 29 maj 1881 i Ludvika. Död 1 februari 1882 i Ludvika.
 5. Johan Albert Yng. Född 5 april 1884 i Ludvika. Död 8 mars 1885 i Sätters landsförsamling (W).
 6. Karolina Yng. Född 14 juli 1886⁶⁹. Död 27 augusti 1886 i Söderbärke (W).
- Barn i 2:a äktenskapet:
7. Elna Maria Yng. Född 22 september 1887 i Folkärna.

FAMILJ 22 (GENERATION 3)

Karolina Yng. Född 13 juni 1856 i Färnebo (S). Gift 25 mars 1882 i Ludvika (W) med Per Adolf Larsson Djupman. Född 1 juli 1849 i Ljusnarsberg (T).

Barn:

1. Per Johan Larsson. Född 15 november 1881 i Ludvika.
2. Karl Rickard Larsson. Född 7 februari 1884 i Ludvika. Död 22 december 1886 i Ludvika.
3. Knut August Larsson. Född 7 januari 1886 i Ludvika.
4. Hilma Charlotta Larsson. Född 11 maj 1887 i Ludvika.
5. Karl Rickard Larsson. Född 7 december 1888 i Ludvika. Död 24 december 1888 i Ludvika.
6. Elin Sofia Larsson. Född 17 januari 1890 i Ludvika.
7. Anna Maria Larsson. Född 1893 i Ljusnarsberg.
8. Ida Karolina Larsson. Född 3 december 1896 i Grängesberg (W).
9. Elsa Kristina Larsson. Född 7 september 1899 i Grängesberg.

FAMILJ 23 (GENERATION 3)

Gustav Magnusson Yng. Född 22 februari 1860 i Färnebo (S). Gift 1:o 15 mars 1884 i Färnebo med Anna Fredrika Stöt. Född 10 juni 1864 i Färnebo. Död 2 september 1886 i Färnebo. Gift 2:o 12 november 1887 i Färnebo med Emma Kristina Norling. Född 11 oktober 1864 i Färnebo.

Barn i 1:a äktenskapet:

1. Anders Vilhelm Yng. Född 13 juli 1884 i Färnebo.
2. Maria Charlotta Yng. Född 18 november 1885 i Färnebo. Död 12 april 1886 i Färnebo.⁷⁰

Barni 2:a äktenskapet:

3. Gustav Emil Yng. Född 13 augusti 1888 i Färnebo.
4. Karl Edvard Yng. Född 10 januari 1891 i Färnebo.
5. Ida Lovisa Yng. Född 27 augusti 1893 i Färnebo.

⁶⁹ Beräknat födelsedatum. Sätters landsförsamling, utdrag ut dödbok 1886.

⁷⁰ Färnebo AI:42 sid. 232.

FAMILJ 24 (GENERATION 3)

Anna Magnusdotter Yng. Född 5 juli 1863 i Färnebo (S). Gift 6 juli 1885 i Färnebo med Gustav Axel Jansson Binback. Gruvarbetare. Född 5 december 1863 i Färnebo.

Barn:

1. Karl Gustav Binback. Född 16 augusti 1885 i Färnebo.
2. Axel Hjalmar Binback. Född 8 september 1889 i Färnebo.

FAMILJ 25 (GENERATION 2)

Anna Lisa Fotmeijer. Född 24 maj 1825 i Persberg, Färnebo (S). Död 25 december 1873 i Färnebo. Gift med Jan Peter Tallås. Gruvdräng, skjutare. Född 24 september 1829 i Färnebo. Död 22 december 1907 i Färnebo.

Barn:

1. Anders Johan Tallås. Född 15 januari 1854 i Färnebo. Utvandrad till USA 23 april 1879.⁷¹
2. Anna Tallås. Född 25 juni 1857 i Färnebo. Död 16 december 1861 i Färnebo.
3. Adam Tallås. Se familj 26.
4. Fredrik Tallås. Född 26 januari 1865 i Färnebo. Utvandrad till Cicago, USA 4 juli 1890.⁷²

FAMILJ 26 (GENERATION 3)

Adam Tallås. Gruvsmed. Född 18 september 1861 i Färnebo (S). Död 12 oktober 1936 i Färnebo. Gift 12 juni 1886 i Färnebo med Matilda Moback. Född 13 februari 1866 i Färnebo. Död 14 mars 1933 i Färnebo.

Barn:

1. Gustav Adolf Tallås. Född 31 januari 1887 i Färnebo.
2. Karl Edvard Tallås. Född 15 mars 1888 i Färnebo.
3. Elin Lovisa Tallås. Född 22 juli 1890 i Färnebo. Död 17 januari 1976 i Skärholmen (AB).
4. Agda Signe Matilda Tallås. Född 25 mars 1895 i Färnebo. Död 28 juli 1973 i Matteus (AB). Gift 18 december i Kungsholm (AB) med Karl Johan Rickard Jansson. Lagerchef. Född 27 augusti 1889. Död 23 april 1967 i Matteus.
5. Karin Sofia Tallås. Född 18 oktober 1903 i Färnebo. Död 5 maj 1989 i Johannes (AB). Gift 10 april 1927 i Klara (AB) med Gustaf Robert Schedin. Född 17 juli 1892 i Johannes. Död 4 oktober 1983 i Johannes.

FAMILJ 27 (GENERATION 2)

Johan Peter Fotmeijer. Arbetskarl, dagkarl, stenhuggare, slaktare, fiskhandlare. Född 24 mars 1832 i Färnebo (S). Död 23 april 1902 i Sollefteå (Y). Gift 17 mars 1861 i Örebro Nicolai (T) med Anna Margareta (Greta) Forsberg. Född 28 februari 1830 i Karlsdal (T). Död 2 december 1875 i Karlstads domkyrkoförsamling (S). Barn efter äktenskapet tillsammans med Maja Kajsa Bengtsdotter. Piga, hushållerska. Född 13 februari 1833 i Nedre Ullerud (S).

⁷¹ Färnebo AI:35.

⁷² EMIGRANT, 42:387:34759

Barn innan och inom äktenskapet med Greta Forsberg:

1. Anna Matilda Fotmeijer. Född 9 mars 1859 i Örebro Nicolai. Död 29 maj 1867 i Karskoga (T).⁷³
2. Johanna Fotmeijer. Kaféidkerska. Född 30 januari 1861 i Vintrosa (T). Död 13 juni 1937 i Enskede (AB).
3. Johan Edvard Fotmeijer. Se familj 28.
4. Maria Kristina Fotmeijer. Se familj 29.
5. Lovisa Charlotta Fotmeijer. Född 21 mars 1866 i Karlskoga. Död 8 maj 1867 i Karlskoga.⁷⁴
6. Anders Vilhelm Fotmeijer. Född 25 september 1867 i Karlskoga. Död 4 december 1868 Karlstads domkyrkoförsamling.
7. Anders Vilhelm Fotmeijer. Se familj 30.
8. Karl Oskar Fotmeijer. Se familj 31.
Barn efter äktenskapet:
9. Gustav Adolf Fotmeijer. Född 28 oktober 1876 i Karlstads domkyrkoförsamling. Död 25 december 1876 i Karlstads domkyrkoförsamling.
10. Anna Lovisa Fotmeijer. Kaféidkerska. Född 22 december 1877 i Karlstads domkyrkoförsamling. Död 23 januari 1919 i Enskede (AB).
11. Matilda Charlotta Fotmeijer. Se familj 32.

FAMILJ 28 (GENERATION 3)

Johan Edvard Fotmeijer. Järnarbetare, materialskrivare. Född 29 november 1862 i Hallsberg (T). Barn utom äktenskapet med Sara Eugenia Gustavsdotter. Född 12 mars 1860. Gift 12 december 1904 med Julia Eriksson.⁷⁵ Född 15 september 1872 i Botkyrka (AB).

Barn utom äktenskapet:

1. Anna Viktoria Fotmeijer. Född 15 januari 1898 i Alanäs (Z). Död 6 december 1984 i Solna (AB).
Barn i äktenskapet:
2. Anders Johan Fotmeijer. Född 29 april 1905 i Jukkasjärvi (BD). Död före 1971.
3. Greta Lovisa Fotmeijer. Född 15 december 1906 i Jukkasjärvi. Död 2 december 1969 i Gamla Uppsala (C).

FAMILJ 29 (GENERATION 3)

Maria Kristina Fotmeijer. Född 12 december 1864 i Karlskoga (T). Gift 23 juni 1900 i Sollefteå (Y) med Jonas Bergvall. Arbetare. Född 22 juli 1846 i Sollefteå (Y).

Barn utom äktenskapet:

1. Johan Bernhard. Född 24 april 1898 i Sollefteå.

Barn i äktenskapet:

2. Karl Knut Bergvall. Född 4 november 1900 i Sollefteå.
3. Olof Bergvall. Född 20 september 1901 i Sollefteå. Död 22 september 1901 i Sollefteå.

⁷³ Örebro, utdrag ur dödbok 1867.

⁷⁴ Örebro, op cit.

⁷⁵ Jukkasjärvi AIIa:2 sid. 488.

4. Hanna Bergvall. Född 11 december 1902 i Sollefteå. Död 27 september 1979 i Högsjö (Y). Gift 22 december 1928 i Högsjö med Alfred Daniel Östlund. Betongarbetare. Född 2 oktober 1905 i Högsjö. Död 23 oktober 1993 i Högsjö.

5. Oskar Bergvall. Arbetare, skogvaktare. Född 22 februari 1905 i Sollefteå. Död 7 juli 1998 i Anundsjö kbfd (X). Gift 8 december 1928 i Sollefteå med Gerda Britta Edvardsson. Född 19 oktober 1908 i Sollefteå. Död 22 september 1987 i Anundsjö kbfd.

FAMILJ 30 (GENERATION 3)

Anders Vilhelm Fotmeijer. Rallare, gruvarbetare. Född 7 september 1869 i Reparebanan (Viken) nummer 19, Karlstads domkyrkoförsamling (S). Död 24 januari 1955 i Matteus (AB). Gift 2 november 1894 i Resele (Y) med Britta Regina Vestermark. Född 26 augusti 1866 i Fängsjö, Ådals-Liden (Y). Död 19 november 1917 i Jukkasjärvi (BD).

Barn:

1. Anna Viktoria Fotmeijer. Född 29 juli 1895 i Sollefteå. Död 13 september 1969 i Sundsvalls Gustav Adolf (Y). Gift 3 april 1921 i Jukkasjärvi med Gustav Valfrid Söderberg. Vagn- och stallkarl, ledningsvakt. Född 28 januari i Timrå (Y). Död 30 november 1986 i Sundsvalls Gustav Adolf.

2. Kristina Eleonora Fotmeijer. Född 3 juni 1897 i Sollefteå. Död 19 november 1910 i Jukkasjärvi.

3. Lilli Hildegard Fotmeijer. Född 11 mars 1899 i Sollefteå. Död 8 mars 1970 i Eskilstuna Kloster (D). Gift 22 juni 1929 i Västerås domkyrkoförsamling (U) med David Algot Lundholm. 1:e telegrafkontrollör. Född 30 december 1891 i Kattnäs (D). Död 16 april 1980 i Ekerö (AB).

4. Nancy Margareta Fotmeijer. Kontorist. Född 3 januari 1901 i Sollefteå. Död 12 oktober 1972 i Helsingborgs Gustav Adolf (M). Gift 20 augusti 1921 med John Mauritz Eriksson. Kontorschef. Född 18 februari 1892. Skilda 28 december 1931.⁷⁶

5. Elin Johanna Fotmeijer. Född 21 april 1903 i Jukkasjärvi. Död 6 september 1983 i Vantör (AB). Gift 2 mars 1963 med Carl Edvin Lindstedt. Född 20 augusti 1909 i Kungsholm (AB). Död 29 november 1971 i Vantör.

6. Regina Frideborg Fotmeijer. Född 13 april 1905 i Jukkasjärvi. Död 25 augusti 1981 i Gustav Vasa (AB). Gift 11 oktober 1952 med Erik Oskar Folke Ek. Född 5 december 1900 i Mörlunda (H). Död 9 oktober 1982 i Gustav Vasa (AB).

7. Bror Anders Vilhelm Fotmeijer. Född 16 oktober 1907 i Jukkasjärvi. Död 20 april 1976 i Matteus (AB).

8. Bror Johan Vilhelm Fotmeijer. Född 24 september 1909 i Jukkasjärvi. Död 5 december 1968 i Jukkasjärvi. Gift 22 februari 1936 i Nederkalix med Anna Lisa Eriksson. Född 21 januari 1915 i Nederkalix (BD). Död 18 oktober 1869 i Jukkasjärvi. Skilda 22 december 1964.

9. Syster Eleonora Fotmeijer. Född 28 mars 1911 i Jukkasjärvi. Död 6 november 1999 i Brännkyrka (AB). Gift 22 juli 1944 med Gunnar August Gustavsson Necander. Köpman. Född 8 januari 1907 i Karlskrona stadsförsamling (K). Död 29 april 2002 i Hägersten (AB).⁷⁷

10. Maja Fotmeijer. Född 30 november 1912 i Jukkasjärvi. Gift 9 oktober 1948 med Carl Elis Algot Edegarn. Född 5 november i Nacka (AB). Död 26 mars 1984 i Vantör (AB).

⁷⁶ SDB2.

⁷⁷ Dagens Nyheter 6 maj 2002.

FAMILJ 31 (GENERATION 3)

Karl Oskar Fotmeijer. Stenhuggare, smed. Född 6 oktober 1871 i Reparebanan (Viken) nummer 19, Karlstads domkyrkoförsamling (S). Död 9 maj i Askum (O). Gift 22 november 1901 i Askum med Lovisa Emilia Eliasdatter. Född 17 september 1879 i Askum. Död december 1956 i Askum.

Barn:

1. Johan Edvin Hugo Fotmeijer. Född 10 november 1902 i Askum. Död 7 oktober 1961 i Uddevalla (O). Gift 16 april 1932 i Tossene (O) med Ellen Matilda Johansson. Född 28 februari 1904 i Tossene. Död 2 januari 1982 i Tynnered (O).

2. Anna Regina Fotmeijer. Född 18 december 1904 i Askum. Död 5 december 1980 i Askum.

3. Karl Henning Fotmeijer. Född 27 juni 1908 i Askum. Död 30 maj 1991 i Askum.

4. Ester Maria Fotmeijer. Född 7 augusti 1910 i Askum. Död 22 juni 1966 i Strömstad (O). Gift 1940 med Karl Axel Karlsson. Född 3 november 1906 i Skee (O). Död 28 februari 1990 i Strömstad.

5. Signe Lovisa Fotmeijer. Född 29 november 1912 i Askum. Gift 17 mars 1948 med Oscar Henry Vilhelm Eidmark. Född 27 oktober 1897 i Lindesbergs landsförsamling (T). Död 16 september 1973 i Oskar (AB).

FAMILJ 32 (GENERATION 3)

Matilda Charlotta Fotmeijer. Född 22 juli 1881 i Karlstad domkyrkoförsamling (S). Död 13 september 1960 i Härlanda (O). Gift 4 januari 1900 i Karlstad domkyrkoförsamling med Petter August Eliasson. Född 14 februari 1873 i Ransäter (S). Död 18 december 1962 i Ransäter.

Barn:

1. Ruth Anna Maria Eliasson. Född 25 mars 1900 i Karlstads domkyrkoförsamling. Död 28 november 1987 i Västra Frölunda (O). Gift 18 juni 1927 med Sven Johan Arnold Johansson. Chaufför. Född 15 augusti 1901 i Göteborgs masthugg (O). Död 16 april 1983 i Högsbo (O).

2. Bror Anton Eliasson. Född 4 november 1902 i Karlstad. Död 8 juli 1925 i Mölndal och begravd senast den 16 juli i Kristine Göteborg.

FAMILJ 33 (GENERATION 1)

Britta Andersdotter Fotmeijer. Född 5 november 1801 i Björntjärn, Färnebo (S). Död 17 december 1841 i Filipstad (S). Gift 23 maj 1825 i Färnebo med Jan Jonsson. Dagkarl, fänggevaldiger, gästgivare. Född 9 september 1799 i Älvsbacka (S). Död 4 juni 1857 i Filipstad.

Barn:

1. Anders Johan Jonsson. Se familj 34.

2. Kristina Charlotta Jonsson. Född 3 maj 1829 i Filipstad. Utflyttad 1854 från Filipstad till Stockholm men inte återfunnen där.

3. Karl Rickard Jonsson. Bokhållare, inspektör. Född 7 februari 1835 i Filipstad. Utflyttad 1857 från Älgå (S) till Stockholm men inte återfunnen där.

4. Emma Lovisa Jonsson. Född 30 september 1837 i Filipstad. Död 2 februari 1838 i Filipstad.

5. Johanna Jonsson. Född 11 augusti 1841 i Filipstad. Död 30 augusti 1841 i Filipstad.

FAMILJ 34 (GENERATION 2)

Anders Johan Jonsson. Faktor, handlare. Född 20 juni 1824 i Filipstad (S). Död 14 augusti 1884 i Filipstad. Gift omkring 3 januari 1853 i Filipstad med Maria Eriksson. Född 20 januari 1828 i Färnebo (S). Död 1 december 1908 i Oskarshamn (H).

Barn:

1. Amanda Maria Jonsson. Född 27 augusti 1855 i Östra Åm, Ölme (S). Död 12 februari 1858 i Filipstad.
2. Emma Vendela Augusta Jonsson. Se familj 35.

FAMILJ 35 (GENERATION 3)

Emma Vendela Augusta Jonsson. Född 23 juli 1857 i Östra Åm, Ölme (S). Död 17 mars 1914 i Oskarshamn (H). Gift 3 januari 1878 i Filipstad (S) med Frans Rosenström. Ångbåtskapten, hamnkapten. Född 7 november 1844 i Borgholm (H). Död 7 november 1922 i Oskarshamn.

Barn:

1. Jane Edith Maria Rosenström. Postanställd. Född 2 maj 1880 i Oskarshamn. Flyttade den 12 februari 1929 från Matteus (AB) till Solna (AB).
2. Anna Vendela Margareta Rosenström. Postkassörska. Född 8 juni 1882 i Oskarshamn (H). Gift den 25 september 1920 i Oskarshamn med Erik Gunnar Lindén. 1:e postexpeditör. Född 16 december 1889 i Skänninge (E). Flyttade 1 november från Matteus (AB) till Älvkarleby (C).
3. Frans Johan Einar Rosenström. Född 29 juli 1884 i Oskarshamn. Död 19 februari 1927 i Portland, Oregon, USA. Gift med Izora Mae Conrath. Född 29 juli 1883.⁷⁹
4. Magda Elna Augusta Rosenström. Född 12 november 1888 i Oskarshamn. Död 7 juni 1936 Kungsholm (AB). Gift 29 september 1929 med Samuel Fritiof August Nyström. Ingenjör. Född den 2 februari 1893 i Hedvig Eleonora (AB).
5. Greta Vera Dagny Rosenström. Född 5 december 1891 i Oskarshamn. Död 25 september 1974 i Lidingö (AB). Gift 24 januari 1920 med Gustav Adolf Körner. Advokat, hovrättsnotarie. Född den 3 maj 1882 i Malmö Sankt Petri (M).⁸⁰ Död 15 april 1965 i Gustav Vasa (AB).

Avslutning

Med denna undersökning har vi kunna visa att Anders Fotmeijer i Färnebo var identisk med Anders Fortmejer i Alseda. Varken något utländskt ursprung eller något samband med andra personer som använt namnet Fortmejer har kunnat beläggas. Det mesta sannolika är att Anders antar namnet Fortmejer när han börjar vid Ädelforsens guldverk i Alseda. En märklighet är att alla hans bröder antar andra familjenamn. Det finns dock anledning att återkomma till frågan om namnskicket bland gruvarbetarna i Ädelfors. Vi har också redovisat Anders Fotmeijers stamtavla, om än ofullständigt, i tre generationer.

⁷⁹ Löfström (1931) sid. 88.

⁸⁰ SÖDER.

Det är slående att det i dottern Lisas och sonen Anders släktgrenar är gruvor som dominerar som näringsfång i samtliga släktled; dock inte i dottern Brittas släktgren. Eftersom vi från uppgifter som inte redovisats i denna artikel vet att gruvnäringen förekom bland såväl hustrun Katarina Nilsdotters anor som bland deras ättlingar i fjärde led har vi här en släktkrets där ett stort antal personer arbetat i eller i anslutning till svenska gruvor i närmare 300 år.

Källförteckning

Här förtecknas inte de kyrkoarkiv som kommit till användning.

Otryckta

Aspelands häradsrätts arkiv, Vadstena landsarkiv, Vadstena.

Färnebo häradsrätts arkiv, Värmlandsarkiv, Karlstad.

Landskontorets arkiv, Jönköpings län, Vadstena landsarkiv, Vadstena.

Landskontorets arkiv, Kalmar län, Vadstena landsarkiv, Vadstena.

Östra häradsrätts arkiv, Vadstena landsarkiv, Vadstena.

Tryckta

Dagens Nyheter 6 maj 2002.

Paul Harnesk (red.), *Vem är vem. Götaland utom Skåne, Halland, Blekinge*, Bokförlaget Vem är vem AB, Stockholm 1965.

Ö. Hedenborg, *Gevert (del 2)*, Svenska Smedsläkter 8, Föreningen för Smedsläktforskning, Stockholm, 1999.

Erik Holmkvist, *Bergslagens gruvspråk*, AB Lundequistska Bokhandeln Uppsala (i distribution), Uppsala 1941.

Gösta Lext, *Mantalskrivningen i Sverige före 1860*, Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborg, 1968, 1987.

Karl Löfström, *Åskagsslakten. En värmländsk bergsmanssläkts historia*, Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 1931.

Databaser

Inom hakparanteser anges hur databasen förkortas i källangivelserna.

Göteborgs-Emigranten mfl, *Databasen CD-Emigranten nr 1 & 2*, 2001. [EMIGRANT]

SCB namnstatistik, <http://www.scb.se/statistik/be0101/be0101namnsok.asp>. [SCB]

Stockholms Stadsarkiv, *Söder i våra hjärtan*. 1998, 2001. [SÖDER]

Sveriges Släktforskarförbund, *Sveriges befolkning 1970*, 2002. [SB70]

Sveriges Släktforskarförbund, *Sveriges befolkning 1980*, 2004. [SB80]

Sveriges Släktforskarförbund, *Sveriges Dödbok 2*, 2000. [SDB2]